



**נאות צומחת דמוגרפית**

# נעים אהכיר

8 מועמדויות לקליטה בקיבוץ





## משפחת ריינס

גלעד ריינס (42), הרן מן-ריינס (40), זוהר (שלוש וחצי) ואורי (שנתיים).



### קצת עלינו...

### בלעד

**עיסוק נוכחי:** מדגם נעליים בטבע נאות כבר 20 שנה, מאז סיום השירות הצבאי ועד היום.

**לימודים:** תואר הנדסאי, ביוטכנולוגיה במכללת תל-חי.

**שרות צבאי:** שירות מלא – לוחם בני"מ.

**קצת היסטוריה...** נולדתי בלונדון ועליתי לארץ בגיל שנה, היישר למקלט בקיבוץ נאות מרדכי, בעיצומה של מלחמת יום כיפור, למדתי יסודי בנאות ותיכון בכפר בלום, עשיתי צבא וישר לאחר השחרור, התחלתי לעבוד במפעל "טבע נאות".

**עיסוק נוכחי:** שירות לקוחות טלפוני בחברת סלקום (סלקום שלום, מדברת הרן...).

**עיסוקי הקודם:** סוכנת נסיעות.

**לימודים:** סיימתי תואר ראשון רב תחומי: פילוסופיה ופסיכולוגיה במכללת תל-חי, ולאחר מכן, כמעט סיימתי תואר שני בפילוסופיה של המדע באוניברסיטת חיפה, אבל אז נולדה זוהר והלימודים נגנזו באינטרסול (בוידעם בנאותית).

**שרות צבאי:** מורה מנחה לעברית לילדים של עולים חדשים (ברית המועצות לשעבר) בבית ספר יסודי, ממלכתי א' בצפת ומדריכת נוער במתנסים בצפת.

**קצת היסטוריה...** במקור אני מקיבוץ דפנה, גרתי גם תקופות קצרות (שנה עד 3) בקיבוץ בית השיטה, בקצרין, בקיבוץ געתון, באילת בתל אביב ובניו ג'רסי. ההורים שלי עדיין גרים בקיבוץ דפנה, יש לי 5 אחים ואחות אחת.

**איך הכרנו...**

דרך אתר ההיכרויות j-date. הרן כבר לא תלתה תקוות גדולות באתר בתקופה ההיא, גלעד רק נרשם לאתר וזה היה הדייט הראשון שלו (וגם האחרון..). בדיעבד גילינו שהיו לנו המון נקודות חופפות במהלך חיינו, טרם ההיכרות בינינו, אבל נדרש אתר היכרויות כדי שבאמת ניפגש.

**אוהבים לעשות...**

הרן אוהבת לקרוא, ללמוד, פילוסופיה, שוקולד, מדע בדיוני וקניות, גלעד אוהב לצייר, לבשל, תשבצי הגיון, טלביזיה ובית, שנינו אוהבים מאוד מוזיקה וחיות ויש לנו חתולה בשם צומי.

**איך הגענו לנאות ?**

גלעד הגיע עם ההורים, הרן באה בעקבות גלעד.

**למה נאות ?**

כי בשביל גלעד (וגם, כבר, בשביל הרן והבנות) זה הבית! כי אמא של גלעד וסבתא של זוהר ואורי גרה פה, כי בקיבוץ הזה נולדו הבנות שלנו, כי כאן אנחנו רוצים לגדל את ילדינו, וזוהר ואורי - כבר מרוצות פה עד הגג. כי המקום יפה והשכנים נהדרים, כי יש לנו כאן חברים טובים, כי גלעד יכול להגיע עם האופניים לעבודה, כי אפשר ללכת שתי דקות ולהגיע לירדן, כי מתקשרים להודיע לנו שתא הכביסה שלנו מלא, כי אנשים מחייכים אלינו על המדרכות ואומרים בוקר טוב או ערב טוב ואפילו מה שלומכם, כי במרכולית מקבלים את פנינו כמו חברים טובים ולא כמו סתם לקוחות, כי הגנים נפלאים והמטפלות נהדרות, כי אנשים פה נותנים לנו להרגיש חלק מהמקום, כי אנחנו אוהבים את המקום ובגלל עוד הרבה הרבה סיבות שלא נפרט כאן, רק כי לא רוצים להכביד על הקוראים.

# משפחת מלכה (נדר)

יהודית (30), אבי (31), רון (5), והתאומים תומר וליבי (2).



## קצת עלינו...

### יהודית

**עיסוק נוכחי:** עובדת כארבע שנים בטבע נאות. רכזת קמעונאים שוק מקומי.

**עיסוקי הקודם:** 4 שנים סגנית מנהלת ואחראית משמרת ב"פסטורל ספא" - במלון פסטורל כפר בלום.

**לימודים:** תיכון עמק החולה כפר בלום.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא של כשנתיים. את שירותי הצבאי העברתי כמשקי"ת קישור וגיוס חטיבה 769 (גיוס חיילי מילואים).

**קצת הסטוריה...** קוראים לי יהודית, נולדתי בנאות מרדכי בתאריך 13.01.1984 בת בכורה לתלמה וחיים נדר, ובגיל שנתיים הפכתי לאחות בוגרת של גולן. בנוסף יש לי שני אחים עמרי ודנה, מנישואיו השניים של אבא שלי. את תקופת הילדות העברתי בקיבוץ עם חבריי מכיתת "כלנית". בשנת 2002 התגייסתי לצבא כמשקי"ת קישור וגיוס והייתי חיילת מצטיינת חטיבתית ופיקודית. בסוף שנת 2005 הכרתי את אבי ובאוגוסט 2007 התחתנו. ב-25.11.2009 הפכתי לאימא בפעם הראשונה לילד המקסים - רון. כאשר רון היה בן שנתיים וחצי הצטרפו אל חיינו התאומים בן ובת - תומר וליבי.

**עיסוק נוכחי:** עובד כתשע שנים במפעל הנעליים "טבע נאות" – מחלקת גזירה. בנוסף גם עובד בפאב של הקיבוץ.

**עיסוקי הקודם:** במפעל "חוליות" בקיבוץ שדה נחמיה.

**לימודים:** תיכון "עמל" קריית שמונה.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא של שלוש שנים לוחם במשמר הגבול איו"ש.

**קצת הסטוריה...** קוראים לי אבי ונולדתי כבן בכור ליוסי וסימה מלכה בתאריך 05.05.1983. יש לי שלושה אחים קטנים מגל, אלומה ושלומי. את שנות ילדותי העברתי בקריית שמונה שם נולדתי. בין השנים 2001-2004 שירתתי כלוחם במשמר הגבול איו"ש. בשנת 2005 התחלתי לעבוד במפעל הנעליים "טבע נאות" שם הכרתי את יהודית ומאז אני מתגורר בקיבוץ נאות מרדכי. בשנת 2007 יהודית ואני התחתנו. ב-2009 נולד בני הבכור רון ובשנת 2012 נולדו תומר וליבי.

**איך הכרנו...**

אחרי הצבא עבדתי (יהודית) בטבע נאות בעבודה מועדפת. איתן מנהל המחלקה שעבדתי בה כל הזמן הוא סיפר לי על האחיין שלו ורצה להכיר בינינו. אבל אני לא הייתי בעניין, למרות שלא ידעתי על מי מדובר. כעבור זמן קצר אבי- שהוא אותו אחיין מדובר, התחיל לעבוד בטבע נאות. בהתחלה לא היה בינינו קשר כלל אבל לאחר מספר חודשים הפכנו לידידים ומשם הדרך לזוגיות הייתה קצרה.

**אוהבים לעשות...**

יהודית- אני מאד אוהבת לאפות ולבשל ותמיד שמחה ללמוד ולנסות דברים חדשים בתחום. אבי- אני מתנדב במשמר הגבול במתמידים גליל עליון ונהנה מכך מאד, וכן שייך לכיתת כוננות בקיבוץ. ומאד אוהב לצפות במשחקי כדורגל. כמשפחה אנו אוהבים מאד לטייל באזור הצפון ובארץ בכלל.

**איך הגענו לנאות ?**

אני (יהודית) בת משק וכל חיי גרתי בנאות מרדכי, מעולם לא עזבתי את הקיבוץ וזה הבית היחיד שלי. כשאבי ואני התחלנו לצאת אבי ממש התאהב בקיבוץ וזו בכלל לא הייתה שאלה או התלבטות. ידענו שאת המשפחה שלנו אנו רוצים להקים ולגדל רק בנאות מרדכי. זו הדרך הטבעית מבחינתנו.

**למה נאות ?**

נאות מרדכי זה הבית שלנו והמקום בו בחרנו לחיות. כאן יש לנו תחושת שייכות וביתיות. ליהודית יש משפחה רחבה בקיבוץ ומבחינתו משפחה זה הדבר הכי חשוב בחיים. אנו רוצים לקחת חלק בחיים הקהילתיים בנאות ולגדל את הילדים שלנו על הערכים שהקיבוץ והסביבה משרים. אנו מאד מרוצים מהחינוך בנאות מרדכי, מהחברה, מהתרבות, מחיי הקהילה, מהאוויר והאווירה.

# משפחת יצחק

כרמית (35), מני (41), עידן (ארבע ו- 10 חודשים), עמית (שנתיים)

והבן השלישי בדרך...



**קצת עלינו...**

**כרמית**

**עיסוק נוכחי:** מחנכת כיתה ו' ומורה לאנגלית בבית הספר היסודי "מבוא הגליל" אשר באילת השחר.

**עיסוקי הקודם:** מנהלת ייצוא ומכירות חו"ל, ניהול מלאי ואדמיניסטרציה במשרד יהלומנים בבורסה ליהלומים ברמת גן.

**לימודים:** מסיימת בימים אלו תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה באנגלית וחינוך מיוחד.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי בנאות מרדכי, נכדה לדור מייסדי הקיבוץ. בת שנייה במשפחה שהקימו רינה וחגי אדלר יחד. אמא הביאה איתה למשפחה את אחי הבכור, אריק ושנתיים אחריי נולד לו אחי הצעיר, עידן. בייס יסודי למדתי כאן בנאות ותיכון בביה"ס 'עמק החולה' בכפר בלום. התגייסתי לנח"ל בגיוס "בנות משקים לפיקוד", סיימתי קורס מכ"יית במחנה 80, בשלב מאוחר יצאתי לקצונה כאשר התפקיד המרכזי היה מפקדת היאחזות קהילתית. לאחר טיול של כשנה בדרום אמריקה גויסתי לשנתיים למשרד הביטחון, כאשר בסיומו טסתי לבקר את אמי ואחי הבכור בלוס אנג'לס, ארה"ב. הביקור הוביל להכרות עם מני. כאשר נולד עידן, היה לנו ברור שהצפון הוא המקום בו נרצה לחיות ואם כבר צפון אז אין יותר בית בשבילי מאשר הקיבוץ..

# מני

**עיסוק נוכחי:** איש סיסטם בחברת ענאגל.

**עיסוקי הקודם:** קבלן בניין בלוס אנג'לס, ארה"ב.

**לימודים:** הנדסאי מייקרוסופט ומהנדס מערכת הפעלה לינוקס.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא כמש"ק משמעת של חיילי מכ"ם בקרייה בת"א.

**קצת הסטוריה...** נולדתי וגדלתי בכפר-סבא, בן שני למשה ואשירה ואח לאורית הבכורה. יסודי למדתי בבי"ס "ארן" ותיכון "אורט", שניהם בכפר סבא. את שירותי הצבאי התחלתי כלוחם בגבעתי ומסיבות רפואיות נאלצתי די מהר לעזוב ולהפוך לגיובניק בקרייה.. אך עם מטרה לא פחות חשובה, והיא לפקד באופן ישיר על חיילי מכ"ם יוצאי מחווה אלון וחוות השומר. כשנתיים לאחר שירותי הצבאי טסתי ללוס אנג'לס שם התגוררתי כשתיים עשרה שנים.

**איך הכרנו...**

כרמית הגיעה לראיון עבודה בו מני היה מנהל פרויקטים. מני ראה את כרמית כאשר נכנסה למשרד וכרמית מייד התקבלה..

**אוהבים לעשות...**

שנינו אוהבים מאד לבלות זמן איכות אחד עם השני ועם שני בנינו. אנו אוהבים לטייל, לצחוק הרבה, להתפנק במסעדה טובה ולראות סרטים יחד בבית על הספה.. כרמית אוהבת לצאת עם חברות, לעשות קניות, ולהתמכר לסדרות טובות בטלוויזיה. מני אוהבת לחקור ו"לחפור" מול המחשב, לבשל ולטפח את הגינה הקטנה שלנו.

**איך הגענו לנאות ?**

כאשר חזרנו לארץ, גרנו כשנתיים ברעננה. משנולד עידן, בכורנו, החלטנו להתקרב לאמא, רינה, שגרה בזמנו בלהבות הבשן. אבל אם כבר גליל עליון אז ברור שנאות. חיכינו כשנה וחצי עד שתתפנה דירה בנאות ומאז אנו כאן..

**למה נאות ?**

כי נאות זה הבית. לכרמית, שנולדה וגדלה בנאות, היה ברור שאם לגדל ילדים אז רק בקיבוץ, ואם קיבוץ אז בבית, בנאות. כי כאן עד היום עוד גרים סבא אגו וסבתא רוז'ה שלי וכי פה גדלתי וחונכתי וכאן הם שורשיי. מני, לאחר שעברנו לדירה הנוכחית בה אנו גרים אמר: "זהו, עכשיו סוף סוף אני מרגיש בית".

ומאז שאנו כאן, אנו נהנים מחיי קהילה פוריים, שכנים נפלאים, חינוך נהדר והרבה זמן איכות עם סבתא רינה שבינתיים חזרה גם היא לנאות..



# משפחת שנבל

מיכל (40), יובל (2).



**קצת עלינו...**

**מיכל**

**עיסוק נוכחי:** משנה למנכ"ל נעלי נאות, התחלתי לעבוד בחברה שבוע אחרי שהשתחררתי ומאז אני כאן – 20 שנה. התחלתי בתפ"י בסיסי ותחילת מחשוב רצפת יצור. לאחר 10 חודשים התחלתי ללמוד ועבדתי בימים חמישי ושישי. עם סיום לימודי התמניתי למנהלת רכש. לאחר זמן מה לקחתי על עצמי גם את תחום התפעול.

בשנים האחרונות אני אחראית על תחומי התפעול, רכש, לוגיסטיקה, פיתוח ואבטחת איכות ומעורבת מאד גם בתחומים נוספים כמו עיצוב, אסטרטגיה, מכירות ועוד. עיקר המכירות והרכש הם בחו"ל ולכן אני טסה לא מעט במסגרת תפקידי.

**לימודים:** בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא בחיל המודיעין.

**קצת היסטוריה...** הסבים והסבתות שלי עלו ארצה ב-1938, אבי נולד בקיבוץ נאות מרדכי ואמי נולדה בקיבוץ דפנה, לאחר חתונתם עברו לגור יחדיו בקיבוץ נאות מרדכי. אני נולדתי בעיצומה של מלחמת יום כיפור, כאשר אבי היה אי שם בחווה הסינית ואמי נלקחה תחת האפלה ללדת בצפת. כשאבי שמע ברדיו שנולדה לו בת הוא הגיע לבית החולים, אך מאחר והיה מאוחר כבר היה לבת שלו שם – קרן, הוא כאוהד כדורגל מושבע אמר – הבת שלי לא תהיה קרן ולא פנדל ומאז קוראים לי מיכל (וגם קרן). אחריי נולדו אחיי ליאור ואופיר ושניהם בעלי משפחות מקסימות, ליאור שותף בחברה לניהול כספים, אופיר מסיים דוקטורט במתמטיקה. הקטנה שבחבורה (מצד אמא) היא שי והיא לאחרונה סיימה את שירותה כקצינה בצבא.

### **אוהבים לעשות...**

אוהבים מאד ליהנות בחיק המשפחה, שהיא חלק חשוב ומרכזי בחיינו. לפחות 3 פעמים בשבוע מבלים עם סבא יגאל. אוהבים להיות עם חברים. אוהבים מאד מוזיקה.

### **איך הגענו לנאות ?**

נולדתי כאן וחייתי כאן מרבית חיי (מלבד הפסקה של 5 שנים בבית הילל שגם במהלכן הייתי כאן כמעט כל יום).

### **למה נאות ?**

כאן הבית שלי, כאן המשפחה והחברים. חשוב לי שיוכל יגדל במקום שיהיה לו בית. שיחד נהנה מהמקום היפה ומחיי קהילה בהם נוכל לתרום ולהיתרם.

# משפחת שנהב

רואי (35), מריאל (25) ואליה (חודש+)



תמונה מטיול משפחתי באגמון החולה

## קצת עלינו...

### רואי

**עיסוק נוכחי:** מכשיר עובדים ברשת קסטרו לתפקידים ניהוליים בחברה.

**עיסוקי הקודם:** מנהל קסטרו קרית שמונה וראש פינה.

**לימודים:** מדריכי חדר כושר במכללת וינגייט.

**תחביבים:** רכיבת אופני כביש. רוכב בקבוצת "בשביל האופניים בגליל". מתחרה בקטגוריית מסטרס.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי בטבריה להורים צברים, אבא 7 דורות בטבריה ואמא מושבניקית מינוב. אני אח אמצעי לשני אחים מקסימים. בגיל "בשלות"- 23 השלמתי בגרויות במכללת תל-חי והתאהבתי בגליל העליון. לאחר תקופה קצרה עברתי לגור בקרית שמונה.

# מריאל

**עיסוק נוכחי:** עצמאית, קוסמטיקאית רפואית ובעלת קליניקה פרטית בקיבוץ.  
בנוסף אחראית וועדת התרבות בקיבוץ.

**עיסוקי הקודם:** מטפלת בפעוטון פשוט בקיבוץ לגילאים 1-2.

**לימודים:** קוסמטיקה רפואית ומניקור ופדיקור רפואי בעפולה.

**תחביבים:** אפיה (ובמיוחד קינוחים), בישול וצילום.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי בנאות מרדכי לראובן ודיאנה נדר. אחות אמצעית לקרינה, אודי ומתיאס. רובכם זוכרים אותי קטנה על אופניים בשמלה ורוכבת ב"פול גז".... עבדתי במערכת החינוך של הקיבוץ במשך שנתיים וחצי ובגיל 23 למדתי בעפולה את מה שאני הכי אוהבת לעשות- קוסמטיקה.

**איך הכרנו...**

במהלך שופינג "סוער" בקניון נחמיה עם חברה, נכנסתי לקסטרו ומשם הכל היסטוריה...

**אוהבים לעשות...**

להיפגש עם חברים ובשבתות לצאת מוקדם בבוקר לרכיבת אופניים.

**איך הגענו לנאות ?**

אני (מריאל) תמיד הייתי בנאות ובשבילי זה הבסיס. בשלבים מאוחרים יותר רואי הצטרף לאווירה הקיבוצית ועם זמן החלטנו לגור יחד בקיבוץ.

**למה נאות ?**

בגלל הפירגון האין סופי של האנשים שחיים פה, הרצון לקבל בני משק לחברות ולצמיחה דמוגרפית. בשבילנו נאות זה המקום האידיאלי להקים משפחה ולגדל את ילדינו. מעבר לזה יש לנו פאב שמזמין אליו חברה צעירים ומזכיר את האווירה הקיבוצית של פעם וכמובן מערכת החינוך בקיבוץ שכל מילה מיותרת.

# משפחת הוטא

ענת (קולמן) (37), ישי (40), אורי ויונתן (9), נעם (6), עילי (שנה וקצת)



מבלים בבריכה הכי יפה בצפון בקיץ האחרון

## קצת עלינו...

### ענת

**עיסוק נוכחי:** עובדת סוציאלית מנהלת "מכון בקשר". מכון אבחון, יעוץ וטיפול פסיכולוגי. המכון ממוקם בקרית שמונה. במסגרת עבודתי במכון הן עוסקת בתחום האבחון והן בתחום הטיפול הרגשי. עוברת הכשרת מדריכים לסטודנטים לעבודה סוציאלית ומדריכה סטודנטיות כחלק מהכשרתן.

**עיסוקי הקודם:** מאז שהגענו לצפון עובדת במכון "בקשר". לפני כן כאשר התגוררנו בכפר סבא עבדתי כעובדת סוציאלית בשתי פנימיות חינוכיות – טיפוליות.

**לימודים:** בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, התמחות במסלול טיפול משפחתי וזוגי.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי בקיבוץ את הורי סבי וסבתותי כולכם מכירים, כך שאין צורך להאריך במילים. אחות "סנדוויץ' גינג'ית" לאסף ובוני. את שנות ילדותי ונעוריי ביליתי בקיבוץ בית ספר יסודי למדתי בנאות ואת התיכון בכפר בלום. לאחר הצבא חזרתי לקיבוץ ובמשך שנה ריכזתי את החינוך המשלים זי-טי את לימודי התואר הראשון עשיתי בתל-חי ולשמחתי בין השנה הראשונה לשנייה קיבלתי הצעת נישואים מושקעת ומקורית מישי- הצעה שלא היה ניתן לעמוד בפניה... השאר יסופר בהמשך...

**עיסוק נוכחי:** עובד כיום כמנהל תחום פעילות בענאגל.

**עיסוקי הקודם:** עבדתי יותר מ-10 שנים בחברת ההייטק "אמדוקס". שם התחלתי כמתכנת ולאחר זמן קצר נשאבתי לתחום המכירות והתקדמתי עד לתפקיד דירקטור מכירות בינ"ל. יזם בנשמה ומעורב במס' תחומים.

**לימודים:** בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים- אוניברסיטת חיפה. בעל תואר שני במנהל עסקים בטכניון.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא כחייל קרבי בגולני.

**קצת הסטוריה...** נולדתי וגדלתי בקרית שמונה, בן בכור להורי ברוריה ויעקב שעלו שניהם בילדותם הצעירה מאוד ממרוקו. בית ספר יסודי למדתי בקריית שמונה בבית ספר "קורצ'אק" ותיכון את חלקו בבית הספר הריאלי בחיפה, במסגרת הפנימייה הצבאית וחלק ב"דנציגר" בק"ש. לקראת סוף שירותי הצבאי הכרתי ג'ינג'ית אנרגטית ויפיפייה מנאות מרדכי והשאר היסטוריה. מאז אני קשור למקום... לאחר שירותי הצבאי ובזמן "המכינה" עבדתי בחינוך בנאות (מדריך) ולאחר מכן גם בנעלי נאות. במהלך לימודי האקדמיים גרתי במעונות הסטודנטים בחיפה תוך עבודות סטודנטים "כל מיני" ומעורבות פעילה באגודת הסטודנטים באוניברסיטה.

**איך הכרנו...**

עוד באלף הקודם (1994), בזמנו של מועדון צעירים הישן... ערב שישי, נערה תמימה וחייל מסוקס נפגשו. לאחר חיזור מרשים ועיקש ניצתה לה אהבה גדולה שהולכת ומתחזקת עם השנים.

**אוהבים לעשות...**

שנינו אנשים משפחתיים ואוהבים מאוד לבלות במסגרת המשפחתית (המצומצמת והמורחבת כאחד). זכינו לארבעה בנים כך שאפשרויות להוציא אנרגיה ולהשתובב לא חסר אצלנו... אנחנו אוהבים לטייל (בעיקר אם זה בחסות מדריכי משפחת מנקס). בהיותנו אנשים אוהבי חברה, אנו אוהבים להזמין וליצור מפגשים חברתיים. ענת אוהבת לאפות ולבשל וכמובן יין טוב.

ישי אוהב אוכל טוב, סרטים, ספר טוב, ספורט ב"מינון הנכון". אוהב להיות פעיל ומשפיע חברתית. אוהב אתגרי מחשבה (חידות).

**איך הגענו לנאות ?**

המשך טבעי לעברנו... תמיד ידענו כי לגדל ילדים הכי מתאים לנו בצפון הארץ. ישי תמיד אמר "אם בצפון אז כמובן בנאות". לאחר שחיינו כמעט 10 שנים בכפר סבא, עם הולדתו של נעם (2008) החלטנו על "חזרה לצפון". לאחר שנת שכירות בק"ש ביקשנו להיכנס לתהליך הקליטה בנאות ומאז אנו שוכרים את דירתה של נעמי וממשיכים לפתח את משפחתנו וסביבתנו.

**למה נאות ?**

מאז ומתמיד הצפון ונאות הם משפחה ובית בטח בשביל ענת אבל גם בשביל ישי. אמנם היו במהלך השנים עליות ומורדות ביחס למקום, אך בסופו של יום אנו בוחרים בנאות כמקום לגדל את משפחתנו הפרטית. לשוב לתרום, ולפתח את עצמנו וסביבתנו. ברצוננו להעניק לילדינו את הילדות, המראות והאושר שהמקום ידע ויודע להעניק. אנו אוהבים ומחוברים לרוב אנשי קהילה הנהדרים שחיים כאן. מצפים להיקלט לחברות ולהיות חלק פעיל בקהילה ובעתיד של נאות מרדכי.

# משפחת בן-חיים

שמרית (34), עמיחי (42), ירדן (3), נויה (3).



**קצת עלינו...**

**שמרית**

**עיסוק נוכחי:** מנהלת T&SA (Technical & Scientific affairs) במפעל טבע קריית שמונה.

**עיסוקי הקודם:** מנהלת פרויקטים במחלקת הנדסת מוצר בטבע קריית שמונה.

**לימודים:** תואר שני במנהל עסקים, תואר שני בביוטכנולוגיה, מהנדסת ביוטכנולוגיה.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא בחיל האוויר.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי במושב אילניה בגליל התחתון, אחות בכורה של משה ומאור. למדתי בביה"ס החקלאי בכדורי. לאחר סיום התואר הראשון עברתי לקריית שמונה בעקבות העבודה, כאן הכרתי את עמיחי והצטרפתי אליו לדירה הקטנה בקיבוץ.

## עמיחי

**עיסוק נוכחי:** מנהל אחזקה במפעל ביוטכנולוגי - קולפלנט.

**עיסוקי הקודם:** מסגר.

**לימודים:** הנדסאי תעשייה וניהול.

**שרות צבאי:** שירות צבאי מלא בהנדסה קרבית.

**קצת היסטוריה...** נולדתי וגדלתי בנאות מרדכי, בן בכור לחיים ובאני, אח של שביב, אפיק ורגב. למרות פערי הגיל כולנו חברים טובים. אחרי הצבא גרתי בארה"ב כחמש שנים, עבדתי ורכשתי מקצוע כחשמלאי, ב-2001 חזרתי לקיבוץ.

**איך הכרנו...**

בשנת 2006 שמרית הגיעה לקריית שמונה בעקבות העבודה. נפגשנו, והקליק היה מייד. 8 שנים ו-2 ילדות מתוקות אחרי, אנו חיים באושר בקיבוץ נאות מרדכי.

**אוהבים לעשות...**

שנינו אוהבים אוכל טוב, את המשפחה ופשוט לבלות עם הבנות. עמיחי כותב שירים, מלחין ומנגן להנאתו. שמרית אוהבת לרקוד, לקרוא.

**איך הגענו לנאות ?**

עמיחי בן הקיבוץ.

**למה נאות ?**

כאן נפגשנו ומרגישים בבית, אוהבים את הפינוקים והקרבה למשפחה.



# משפחת טוכשניידר

נדב (35), שני (34), טום (8), דן (7).



## קצת עלינו...

### שני

**עיסוק נוכחי:** אחות במחלקה כירורגית בבי"ח "זיו", צפת.

**עיסוקי הקודם:** מטפלת בגן.

**שרות צבאי:** פקידה בלשכה של מפקד יק"ל (יחידת קישור לבנון), אחרי היציאה מלבנון היחידה התפרקה ועברתי עם המפקד (בני גנץ) ללשכה שלו באוגדת איו"ש.

**קצת הסטוריה...** נולדתי בארגנטינה. משפחתי ואני עשינו עלייה לארץ בשנת 1990. בשנת 1992 הגענו לקיבוץ בגלל העבודה של אבא שלי, שאז היה הרופא של הקיבוץ. אמא שלי עבדה בבית תינוקות ובפעוטון בקיבוץ במשך 15 שנה. בהמשך עברנו לגור בלהבות הבשן וכשהייתי בצבא חזרתי עם אחות שלי ואמא שלי לחיות בנאות. בהמשך עברתי לתל אביב וחזרתי לקיבוץ יחד עם נדב.

## נדב

**עיסוק נוכחי:** אחראי תקשורת בקיבוץ.

**עיסוקי הקודם:** טכנאי תקשורת בהוט.

**שרות צבאי:** הנדסה קרבית.

**קצת היסטוריה...** נולדתי בקיבוץ, גדלתי בקיבוץ, וחוץ משנה באנגליה ושנתיים תל-אביב חייתי פה. מגיל 12 עבדתי בקיבוץ בבית קירור, ובגיל 15 התחלתי לעבוד עם קורט בענף התקשורת, ואיתו עבדתי עד הצבא.

**איך הכרנו...**

בקיבוץ.. נדב בכיתת "דולב" ושני בכיתת "חוחית".

**אוהבים לעשות...**

אוהבים להיות בבית, לדוג, לטייל...

**למה נאות ?**

כי זה הבית שלנו. תמיד היה ותמיד יהיה !!



”השמים והארץ ומה שיש ביניהם לא נבראו  
כולם כי אם בעבור האדם, ועל כן שמוהו באמצע

וכל הדברים מקיפים”.

**רבי סעדיה גאון**

# בהצלחה לכולם

